

BIBH ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ

Προσωπικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Γέννησης 22.11.1994

Τόπος Γέννησης Αθήνα

Οικογενειακή Κατάσταση Άγαμη

Υπηκοότητα Ελληνική

Εκπαίδευση και κατάρτιση

1999-2012 Δημοτικό–Γυμνάσιο –Λύκειο στην Ελλάδα

Βαθμός Απολυτηρίου : 19,1

2012-2016 Αριστούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (εκφώνηση όρκου με βαθμό πτυχίου 9,3)

2016-2019 Μεταπτυχιακό στη “Διδακτική και μεθοδολογία των Μαθηματικών” στο Μαθηματικό τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου (επίπεδο C2)

Γαλλικά Καλή γνώση γραπτού και προφορικού λόγου (επίπεδο B1)

Γνώση της γραφής BRAILLE από την εθνική ομοσπονδία τυφλών Ελλάδος

Μάιος του 2016

Γνώση υπολογιστών

8 Ιανουαρίου 2014: Πιστοποίηση γνώσης υπολογιστών.

Εργασιακή εμπειρία-προϋπηρεσία

Νοέμβριος 2012 έως τώρα: κατ'οίκον μελέτη μαθητών σε όλες τις τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου και προετοιμασία για τις εξετάσεις σε Πειραματικά σχολεία.

Ιούνιος και Ιούλιος του 2013-2014: εκμάθηση ελληνικών σε παιδιά(10-14 ετών) από την Ρωσία, στις κατασκηνώσεις ΚΟΡΕΛΚΟ στον Κάλαμο.

Νοέμβριος 2014 έως Ιούνιος 2015: Πρακτική άσκηση στα πρότυπα πειραματικά δημοτικά (μονοθέσιο – τριθέσιο – δωδεκαθέσιο) Ράλλεια Σχολεία στον Πειραιά.

Σεπτέμβριος 2015 έως Ιανουάριος του 2016 : Πρακτική άσκηση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Νέου Ψυχικού.

Ιανουάριος 2016 έως Ιούνιος 2016: Πρακτική άσκηση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου.

Σεπτέμβριος 2016-2019: Μελέτη παιδιών στα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ στην περιοχή των Μεγάρων.

Σεπτέμβριος 2019- έως τώρα: Εκπαιδευτικός στο ιδιωτικό σχολείο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ.

Εθελοντική δράση

1 Σεπτεμβρίου 2010 έως 31 Μαΐου 2017: Εθελοντική εργασία στο Σ.Ε.Ο. (σώμα ελληνικού οδηγισμού) και συγκεκριμένα Αρχηγός στην ομάδα των ΠΟΥΛΙΩΝ (ηλικίας 8-14).

1 Φεβρουαρίου 2014 έως 31 Μαΐου 2014: Εθελοντική εργασία στην «Κιβωτό του κόσμου». Ημερήσιο διάβασμα παιδιών δημοτικού (α' δημοτικού έως γ' γυμνασίου).

Από 1 Οκτωβρίου 2014 έως 10 Ιουνίου 2017:Εθελοντική εργασία στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Μεγαρέων (ε'-στ' δημοτικού και γυμνάσιο).

Επαγγελματικές πληροφορίες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

24 – 25 Νοεμβρίου 2012: «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με την υποστήριξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και επικοινωνίας»

16 Νοεμβρίου 2012: «Αντιμετώπιση Δυσκολιών στην Αναγνωστική Κατανόηση»

27 Μαρτίου 2013: «Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας – Λαογραφία και Πολιτισμός»

6 Απριλίου 2013: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών»

11-14 Απριλίου 2013 «Η παιδική ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις»

2 Νοεμβρίου 2013: «Τα μικρά αφεντικά: πως θέτουμε όρια στα παιδιά»

21 Νοεμβρίου 2013: «Εμφύχωση μουσειακών προγραμμάτων»

Ιούνιος 2019- Μάιος 2020: «Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή: Ειδικές Τεχνικές Αξιολόγησης και Αποκατάστασης» στο Πανεπιστήμιο του Βόλου

Λίγα λόγια για την εκπαίδευση

Στις πλάτες κάθε οικογένειας υπάρχουν πολλά βάρη. Η ευθύνη του εκπαιδευτικού απέναντι στην κοινωνία για τους ανθρώπους που θα της παραδώσει είναι τεράστια. Δεν πλάθει ζυμάρη, πλάθει ανθρώπους. Και επειδή η σύμπλευση με τους καλύτερους μάς μαθαίνει πώς πρέπει να τραβάμε και το κουπί, πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας ό,τι απαιτείται.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μπορεί να περιγραφεί μέσα από το παρακάτω απόσπασμα του Τάσου Λειβαδίτη: “Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος”.

“Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν’ αγωνίζεσαι για την ειρήνη και το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα ματώσουν απ’ τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες — μα ούτε βήμα πίσω.

Και πρόσεξε: μη ξεχαστείς ούτε στιγμή.

Μπροστά σε τίποτα δε θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω, είναι όμορφο ν’ ακούς μια φουσαρμόνικα το βράδυ, να κοιτάς έν’ άστρο, να ονειρεύεσαι. Είναι όμορφο σκυμένος πάνω απ’ το κόκκινο στόμα της αγάπης σου να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. Μα εσύ πρέπει να τ’ αποχαιρετήσεις όλ’ αυτά και να ξεκινήσεις γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φουσαρμόνικες του κόσμου, για όλα τ’ άστρα, για όλες τις λάμπες και για όλα τα όνειρα αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.”